



Fängslade mödrar får glädja sina barn!

Tänker Du som jag, att tiden verkligen går fram som i sjumilastövlar? Nu står det inte på förrän det är första advent, med allt vad det betyder!

För många av oss är julen en högtid med tillfälle att tänka på vår Frälsare på ett särskilt sätt.

Barnen till fängslade föräldrar mår kanske särskilt dåligt vid jul. Vid Bacaufängelset sitter 300 kvinnor. De flesta av dem är mammor. Deras barn befinner sig på barnhem, i fosterhem, eller kanske hos släktingar. Alltför många av barnen har mycket sällan eller aldrig någon kontakt med sina mödrar på grund av långa avstånd och ofta fattiga förhållanden.

Julen är ju också en tid då många av oss vill ge gåvor och sända hälsningar till nära och kära.

De flesta av kvinnorna i fängelse har inga resurser att ge sina barn den minsta gåva, hur mycket de än önskar att det vore möjligt. Därför är vi glada att kunna genomföra detta samarbete för att sprida julglädje bland både kvinnorna och deras barn.

Men i år kommer barnen till mammorna på fängelset



Till Julen kommer många av de fängslade mödrarna att kunna sända ett paket till sina barn som de inte kan träffa. Tillsammans med paketet skickas en personligt hälsning som visar omsorg och kärlek till barnen.

i Bacau att få en lite annorlunda jul.

Med hjälp av lokala volontärer kommer mammorna att få välja ut en julklapp till sina barn. De får själva slå in den i paket och sedan skickas den med post till barnen, eller överlämnas personligen av någon av fängelsevolontärerna.

Men kvinnorna kommer också att få en minnesvärd

Borrgatan 2, 211 24 Malmö Telefon: 0513-44 50 60 info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

90 00 78-7

 Min Första Bibel

jul. För kvinnorna är hygien betydningsfull för självkänslan. Därför kommer en julpåse att packas med väldoftande hygienartiklar och dambindor. En kvinnobibel på rumänska kommer de också att få.

Nu behöver vi pengar för att göra detta möjligt. Du kan vara med och se till att den här julen blir lite bättre än alla andra jular i fängelset och bland barnen, genom Din gåva till Min Första Bibel. "Det är saligare att ge än att få" (Apg 20:35). Var med och låt Jesu ljus lysa. Genom Din gåva kan vi tillsammans förmedla vår Herres Ord och Jesu kärlek och omsorg till kvinnor och barn som känner sig sorgsna och bortglömda innanför och utanför fängelsemurarna.

Så här skriver ledaren för fängelsemissionen i Nordöstra Rumänien: "Julprojektet är mycket intressant både för mig personligen, men också för våra volontärer, fängelseledning och inte minst för de dömda kvinnorna. Jag har drömt om att kunna genomföra ett sådant här projekt, men eftersom det kostar mycket pengar har jag trott att det skulle förbli en dröm. (Men Gud hör bön innan vi ens formulerat dem på våra läppar!) Geanina Stefan, direktör för



Fängelsevolontären Viorica Avramiea och Daniel Bighescu ansvarig för SDA missionens volontärarbete på fängelset är ute och köper in fina presenter som mammorna sedan får skicka till sina barn.



Många av barnen har sällan eller aldrig kontakt med sina mödrar pga. långa avstånd och ofta fattiga förhållanden. Fotot är taget tidigare när fängelsemissionen ordnade träff för mammor och barn.

Bacaufängelset har lovat att hon skall göra allt för att projektet skall kunna genomföras framgångsrikt."

Projektet som kostar omkring 67 000 kronor kommer att genomföras i samarbete med Sisters International, som står för julpåsarna till kvinnorna (sammanslagt värde omkring 20 000 kronor), och Bra&Begagnat i Örebro, som bidrar med 15 000 kronor till barnens julklappar och distribution, och genomförandet på plats görs av Adventisternas fängelsemission i Rumänien.

Vi kan nu tillsammans ge utsatta människor en liten inblick i vem denne Jesus är. Vår Herre som lät sig födas som ett barn med allt vad det innebär. Mamma i fängelset får en chans att låta sina barn veta att hon, trots allt, tänker på dem och vill dem väl.

TACK för att Du med Dina gåvor och förböner kan göra detta unika julprojekt möjligt!

Varma hälsningar //

RohdeÅkesson, *Rohde Åkesson*
informationsansvarig, Min Första Bibel

MEDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA