



Kvinnobiblar och hygienpaket blev till glädje

Det var dödstyst i källarlokalen bland kvinnorna i Bacaufängelset när jag gav mitt personliga vittnesbörd. Man kunde höra en knappnål falla...

Att få höra hur livet och man själv kan förändras när man överlåter sig till Gud, att Jesu förlåtelse och upprättelse finns även för människor som hamnat på samhällets botten – det var mycket intressant för dessa kvinnor. När tolken vid något tillfälle inte hängde med, fyllde de själva i med översättning. De levde sig in i min berättelse, var och en. Jag greps djupt av deras uppriktiga intresse.

Tillsammans med några lokala fängelsevolontärer från Adventkyrkan var vi där den 20 juli för att diskutera ett projekt som vi ska genomföra till jul. Min Första Bibel vill ge dessa olyckliga kvinnor en jul att minnas på ett speciellt sätt. En jul som kommer att bli annorlunda mot de jular de tidigare tillbringat i fängelset. I år kommer de kvinnor som har barn att kunna ge en julklapp till dem.



Samling i källarlokalen med kvinnorna på Bacaufängelset.

Vi återkommer till Dig i ett senare brev med mera detaljerad beskrivning av vårt Jul-projekt.

Planerna för projektet togs emot med stor glädje och alla var införstådda med att det krävs samarbete och sammanhållning för att det skall bli bra.

Innan vi avslutade mötet gav vi kvinnorna en liten uppmuntran genom en påse med färska grönsaker och lite hygienartiklar. Maten på fängelset lämnar mycket att önska, och allt därutöver som en fånge



Utdelning av kristna böcker och hygienartiklar spred glädje i Bacaufängelset.

behöver måste de skaffa själva. Inte alla har anhöriga som bryr sig om dem, och de flesta kommer från fattiga förhållanden. Då blir detta lilla extra till mycket glädje. En kristen bok med titeln "Vart är vår värld på väg" och en inbjudan till en korrespondenskurs fick de också med sig innan vi skiljdes åt.

Några dagar senare begav vi oss från Bacau i nordöstra Rumänien till Constanta vid södra Svarta Havs-kusten. Där fick vi besöka kvinnoavdelningen på säkerhetsfängelset i Constanta. Närmare 40 kvinnor sitter fängslade där. Vårt besök var mycket välkommet. Vi hade fått specialtillstånd att ta in hygienartiklar till kvinnorna. Detta var ett unikt tillstånd och gav oss insikt om hur gott förtroende fängelseledningen hyser för Adventkyrkans missionsarbete där. Långa listor vid ingången räknade upp allt man inte fick ta in. Allt det vi hade med oss fanns med på listan, så vi kände verkligen att Gud höll sin hand över vårt besök.

Kvinnorna tog emot oss med öppna armar och vi höll en liten Gudstjänst. De lyssnade intensivt på vittnesbördet och kom med frågor efteråt. De flesta av kvinnorna sjöng av hjärtat och under bönen var det många



Kvinnorna på säkerhetsfängelset i Constanta uttryckte tacksamhet och glädje över de gåvor de fick ta emot vid vårt besök.

som grät. Vi delade ut Kvinnobiblar och hygienpaket och flera uttryckte glädje, tacksamhet och de var uppenbart överraskade över att de fick ta emot gåvor.

Nu är jag tillbaka från semestern, och dessa två besök som jag passade på att göra var mycket intressanta. Vad som slår mig är hur stor välsignelse fängelsemissionen har för dessa människor som befinner sig på samhällets botten. Jesus uppmanar oss att besöka de fängslade och jag förstår hur viktigt det är att vi bär hans Ljus in i dessa mörka boningar. Guds Ord kan trösta dem som lever där, men också ge dem en tro på att det i Jesus finns en framtid och ett hopp. Att allting kan bli förändrat. De kan bli fria redan innan fängelseportarna öppnas för dem. De kan precis som Du och jag - bli fria i Jesus Kristus!

Tack för att Du är med och sprider Guds Ord genom Dina gåvor!

Rohde Åkesson

Rohde Åkesson
Informationsansvarig

MEDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA