



Uppskattad utflykt för Barncentret i Lettland

Minns Du barndomens utflykter? Kanske med mamma o pappa eller skolutflykterna, visst var det spännande.

Förra året fick barnen vid barncentret i Zilaiskalns ett minne för livet. När Dorkasgruppen från Stockholm besökte centret förra julen fick varje barn sin egen Barnbibel. Det var mycket uppskattat och genast startades ett särskilt program kring Bibelns berättelser. Man har sedan tidigare en timme med gemenskap kring Bibeln, men nu kan barnen medverka på ett helt annat sätt eftersom de har en egen bok med bilder och text. Ledarna är mycket nöjda för det ger dessutom ännu en möjlighet för barnen att öva högläsning. De små läser den lettiska texten medan de större ofta väljer den engelska. Ledarna vidareutvecklar sedan de enkla texterna med läsning ur NT och GT, och samtal och bön. Det vi såg vid vårt besök gjorde stort intryck på oss.

Examen med påföljande utflykt

Men i juni månad var det dags för en liten examen i Bibelskolan. Man gjorde en tipsrunda där barnen fick



Barnen från barncentret i Zilaiskalns, Lettland, på utflykt i Sigulda.

testa sina kunskaper. Alla som deltagit i detta "prov" fick följa med på en utflykt till Sigulda, ca 5 mil sydväst om Zilaiskalns. Sigulda är en av de vackraste städerna i Lettland. Det är en gammal, mycket grön liten friluftsort utan stora industrier eller höga hus och biltrafiken är starkt begränsad. Genom staden rinner floden Gauja.

Alla 40 barn på centret fick åka buss till Sigulda. Det var oerhört spännande. En hel del barn hade aldrig

Borrgatan 2, 211 24 Malmö Telefon: 0513-44 50 60 info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

90 00 78-7

 **Min Första Bibel**

gjort en sån här resa förut och flera av dem knäppte sina små händer hårt i bönen före avresan. Men ångslan förbyttes snart i förtjusning.



Väl framme fick barnen efter en kort andakt spinga av sig i en park efter resans stillasittande. Det blev juice och glass som mellanmål, vilket uppskattades högt av barn där familjen knappt har mat att sätta på bordet ibland. Sedan var det dags för ett besök i den natursköna nöjesparken. De större barnen tog chansen att se på den vackra staden från högre höjder. Bland mycket annat finns både linbana upp i bergen och pariserhjul att pröva på. Något som barnen talat mycket om sedan dess!

Men vad är en utflykt för barn utan ett besök vid badplatsen. Det var ju härligt för både stora och små att få plaska runt och leka av hjärtats lust. Ett frikostigt vegetariskt smörgåsbord kunde dukas upp i gräset och dagens aktiviteter gav barnen matlust utöver det vanliga!



När kvällen närmade sig var det inte helt enkelt att samla ihop alla barnen för hemresan. Något som ledarna räknat med. Så barnen fick veta att ytterligare en överraskning väntade dem när de alla kommit in i bussen. Det gjorde förstås att det blev mycket lättare



att få barnen frivilligt ombord. Det blev "prisutdelning" för den tidigare "tipsrundan". Varje barn fick en påse med hygienartiklar för barn. Ett hygienpaket betyder väldigt mycket för en fattig barnfamilj och gör förstås både morgon- och kvällstoalett betydligt mer lustfylld för barnen, när de har sina egna toalettartiklar!

Stort TACK för Dina gåvor till Min Första Bibel. Din insats är mycket viktig i vårt arbete. Utan den hade vi inte kunnat ge Barnbiblar till barnen. Inte heller hade vi kunnat genomföra denna oförglömliga dag för dessa fattiga barn vid Barncentret i Zilaiskalns.

Min Första Bibel stöder många projekt runt om i Norden och i forna östländer. Vi vill göra Jesu underbara namn känt och älskat. Men utan gåvorna kan vi ingenting göra.

Jag vill därför nu be dig om fortsatt troget ekonomiskt stöd för Gudsrikets utbredning. Då kan vi tillsammans dela Jesu kärlek med fler av de minsta och utsatta.

Gud välsigne dig!

Rohde Åkesson
Rohde Åkesson,
Informationsansvarig

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA